



God + + +

+++ tot eer

de mensen

+++ tot heil



Ter herinnering aan

HUB JANSSEN

Geboren op 16 augustus 1934 te Heerlen.

Priester gewijd op 7 april 1962.

Kapelaan te Schaesberg van 1962 tot 1973.

Vanaf 1973 Kapelaan te Waubach-Groenstraat.

Overleden op 1 november, Allerheiligen 1980, te Heerlen, voorzien van het Sacrament der Zieken.

Op 5 november begraven op het kerkhof van Waubach-Groenstraat.

De kapelaan, die bij de priesterwijding als ideaal had opgeschreven „God tot eer, de mensen tot heil” is niet meer bij ons, kan er niet meer zijn voor de mensen.

Zijn plotseling heengaan heeft grote verslagenheid gebracht.

Men hield immers van hem zoals hij was:

een priester met een goed hart

een man van grote eenvoud

gevoelig bij leed en vreugde

aanhankelijk in zijn omgang en trouw

soms in vrolijkheid naar buiten tredend

dan weer stil wat teruggetrokken in zichzelf

collegiaal en zich inzetend voor het dekenaat.

De kelk die hij als priester moest vullen was blijkbaar vol, de opdracht die hij moest volbrengen voltooid, de licht- en schaduwzijden waren voldoende aanwezig geweest.

Hij die graag vertoefde in Schaesberg en Waubach-Groenstraat, zich niet los meer kon maken van deze omgeving waar hij zoveel jaren een echte priester was, hij die zo verbonden was met zijn moeder, broers en zusters, familie, vrienden en kennissen, is van ons heengegaan op de dag van Allerheiligen. Nog lang zullen wij hem missen, nog dikwijls zullen wij over hem praten, maar hij zal er niet meer kunnen zijn tot heil van de mensen, niet meer door zijn persoonlijke aanwezigheid . . .

God moge hem opnemen bij de heiligen, zo vertrouwen wij en dan zal het ideaal aanwezig zijn: „tot eer van God en heil van de mensen”.

De kapelaan ruste in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor Uw blijk van medeleven en gebed.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 14 december 1980 om 9.45 uur in de St. Jozefkerk te Waubach-Groenstraat.