

al wie in mij geloofst om in
+ levenslicht niet steven

Leef in volle
licht

Gedenk in uw H. Misoffer en gebed

Godfried Hubert Janssen

echtgenoot van

Mechtildes Maria Fredrix

Geboren te Elsloo 21 januari 1900, overleed hij in het ziekenhuis te Sittard op 7 november 1965 gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

Als het uw doel is pijn te doen, o dood, dan sloegt gij met deze slag ontzettend raak. In deze vader treft uij een reeds zwaar beproefd gezin. Maar God, die sterker is dan gij, overwint na u ook het lijden door U aangericht. Wat nu aan het menselijk oog een onherstelbare verwoesting toeschijnt, zal onder de helende zonn van Gods goedheid een nieuwe lente worden.

Frita heeft gekwoegd voor het welzijn van zijn groot gezin zolang zijn krachten dat toelieten. Met voorbeeldig geduld en kristelijke overgave heeft hij de vele tegenstellingen, die zijn gezin troffen en ook zijn laatste ziekte gedragen, gestouwd door de liefde van vrouw en kinderen en door het meeleven en de gebeden van zeer velen, die begaan waren met zijn lot. Een echtgenoot was hij, die zijn door het huwelijk geheiligde liefde hoog droeg boven alle moderne ontaarding, die samen met zijn vrouw in dienst stond van God en zijn vaderzending ter harte nam.

Beste vrouw, het is een zware slag, die je getroffen heeft maar leg je, evenals ik, in de handen van O.L. Heer. Hij zal je kracht schenken om dit grote leed te dragen in volle overgave aan zijn H. Wil. Ik dank je voor je liefde en zorgen aan mij besteed.

Lieve kinderen, jarenlang hebben ik en moeder voor jullie gewerkt, gezorgd en geleden. Wij hebben dat gaarne en met liefde gedaan. Zorgen jullie thans voor moeder en omringt haar met grote liefde. Tot weerziens bij Vader in de hemel. Genadige Heer, geef hem de eeuwige rust.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van deelneming, welke zij bij het overlijden en de begrafenis van U mochten onderviuden.

De zeskewendiensten zullen plaats hebben op woensdag 22 december om 7.45 en 8.30 uur in de Mariakerk te Elsloo
