



Murillo, pinxit

Christus omhelst den H. Franciscus

JEZUS! † MARIA! † JOSEPH! † GERTRUDIS

In het H. Misoffer en de gebeden der Priesters en geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Cornelius Antonius Hubertus Janssen,

Geboren te Schinnen 25 December 1896.

Priester gewijd te Roermond	17 Maart 1923
Benoemd tot kapelaan te Wijk-Maastricht	1923
Benoemd tot kapelaan te Wylré	1926
Benoemd tot kapelaan te Stenaken	1935
Benoemd tot Recor te Banholt	1936

Overleden in het R.K. Binnen Ziekenhuis te Eindhoven, voorzien van de laatste H. Sacramenten der Stervenden 7 Mei 1936.

Begraven te Wylré 12 Mei 1936.

Een priester was hij met een gouden hart - blij en opgeruimd van karakter. In zijn groote liefde voor de zielen ontwikkelde hij een ongeëvenaarde werkkraft, ondanks zijn zwakke lichaamskrachten. En toen zijn beste krachten waren opgeteerd in den dienst des Heeren, bracht hij in zijn groot verantwoordelijksgevoel het zware offer, heen te gaan, daar waar hij zooveel en zoo gaarne gewerkt had. Hij heeft voor en met Christus gestreden en geleden. De Heer heeft thans Zijn dienaar tot Zich geroepen om hem het loon van den getrouwen dienstknecht uit te betalen.

Zwaar is het verlies voor zijn familie, zijn vele vrienden onder priesters en geloovigen. Mogen zij troost vinden in deze laatste door hem zelf geschreven woorden vóór zijn dood: „Goede vader - moeder is in den hemel - ik ga naar haar toe - wij allen moeten er komen. Ik behoef U niet te troosten, want gij weet het: het is de Goddelijke Voorzienigheid, die alles leidt en ons allen brengt bijeen in den hemel. Beste zusters en broers, ik dank jullie; houdt uw Hl. Geloof hoog. Alle dierbaren bidt voor mij.”

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U!

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht!