



Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt
en buig mij voor Uw Majesteit.



Gedenkt in uw gebed

Maria Jansen

weduwe uit het 1e huwelijk van
M. Theunissen

weduwe uit het 2e huwelijk van
H. L. Roemkens

de dierbare overledene
werd geboren
te Nijmegen op
4 juni 1903
en overleed, voorzien
van de H.H. Sakramenten,
te Heerlen
5 november 1975.

De ondergaande zon kondigt aan
het einde van de dag.
Zo is ook voor moeder
het einde van de levensdagen gekomen.
Vele jaren waren goed
en stonden - door opgewektheid en
blijheid -
in het teken van de zon, het licht.
Zij leefde graag
en kon in rust genieten
van alles en allen om haar heen,
omdat zij de Schepper zag.
God die haar het leven had gegeven
in wie zij geloofde en op wie zij
vertrouwde.
Hij zal over haar een Licht doen opgaan
dat eeuwig is
nooit meer een einde neemt.
Zó geloven wij . . . met haar.

De familie dankt U allen hartelijk voor het
medeleven ons betoond bij het overlijden en
de begrafenis.

†

De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben
op zondag 21 december a.s. om 11.45 uur, in
de kerk van de H. Jozef te Waubach.