



*Hoog verheft mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser".
(uit het Magnificat ... Lc. 1,46)*

Ter dankbare herinnering aan

Nel Janse

Hubertina Pietemella Maria Janse werd geboren in Amby op 9 maart 1929 en overleed, gesterkt met de H.Sacramenten, in het Atriumziekenhuis te Brunssum op 23 juli 2003. Zij werd op 29 juli, na een plechtige uitvaartmis in de St.-Josephkerk te Waubach-Groenstraat, gecremeerd in Imstenrade Heeren.

Onverwacht vlug is onze goede Nel gestorven, ook al was ze ernstig ziek. Maar we zijn God dankbaar dat haar een langer ziekbed bespaard is gebleven. We kennen haar eerder als degene die een toegewijde zorg had voor de zieke medemens, vanuit een discrete en deskundige inzet als verpleegster en meer nog vanuit een groot en gelovig hart. Zij hielp in bescheidenheid en hield haar vele goede werken verborgen voor het oog van de mensen. Want ze was er van jongs af aan als diepgelovige vrouw van doordrongen dat ze Christus kon dienen in de zieken en armen. Dat werd haar levensroeping. Ze volgde vele verplegersopleidingen en cursussen, maar koos tenslotte resoluut voor het werken met en voor de mensen in de wijkverpleging. Ze oefende haar beroep uit met hart en ziel. Ze deed meer dan het strikt nodige. Het was haar leven.

In haar jeugd maakte Nel vele verhuizingen mee, want dat bracht het beroep van de "opper" met zich mee. Voor haar was dit niet prettig, maar ze bewonderde de rechtlijnige eerlijkheid van haar vader, die zelf protestant, het geloof van ieder respecteerde. Uiteindelijk kwam het gezin in Waubach wonen. Nel zorgde hier voor haar ouders totdat ze er overleden.

Ze was zeer gesteld op haar neef en zijn gezin in het verre Assen. Een paar keer per jaar ging ze er op vakantie. Ook ging ze graag op bedevaart en er was een vrijwel dagelijkse kerkgang. Ze bleef haar kracht en inspiratie zoeken bij moeder Maria en bij haar Zoon. In haar vrije tijd vond zij ontspanning bij de handwerkclub en in het gezamenlijk beluisteren van muziek. Ook in haar laatste levensjaren bleef ze zich vrijwillig inzetten voor eenzamen, zieken en bejaarden, vanuit de Zonnebloem en het Marialegioen. Beide verenigingen konden dankbaar gebruik maken van haar vakkundige inzet.

We vinden het fantastisch dat buren en vrienden haar in de laatste weken bleven opzoeken en bijstaan nu ze zelf in het ziekenhuis terecht kwam. Ze voelde dat ze niet veel meer voor anderen kon doen en aanvaardde wat op haar weg kwam. God heeft haar vlug bij Zich gehaald. Moge Hij al haar goede werken belonen met een leven in Zijn eeuwige vreugde. Nel bedankt voor je concrete voorbeeld van christelijke naastenliefde.

*Voor uw gebed en medeleven tijdens haar verblijf in het ziekenhuis en bij haar overlijden, danken wij u oprecht.
Haar familie.*

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van St.-Joseph te Waubach-Groenstraat op 7 september a.s. om 11.15 uur.