



JEZUS, HELP ONS HET KRUIS DRAGEN

Het behaagde onze Vader tot Zich
te roepen de ziel van

HENDRIK FOEKE JANBROERS

geboren op 2 mei 1946 te Amsterdam;
overleden in het R.K. Blindeninstituut St.
Henricus te Grave op 13 januari 1960,
na gesterkt te zijn met de genademiddelen
der H. Kerk. Begraven te Sittard op
16 januari 1960.

Lieve Vader en Moeder, broertje en zusjes,
slechts gering was het aantal jaren dat ik
hier op aarde bij U heb doorgebracht en
vanaf het begin tot het einde toe was dit
korte leven getekend met het Kruis van
Christus. Blindheid beroofde mij van het
licht der ogen, terwijl lichamelijke zwak-
heid mij het leven zwaar en moeilijk
maakte. Jezus echter gaf mij kracht en
sterkte om al deze kruisjes met geduld
en opgewektheid te dragen. Nu heeft Hij
mij opgeroepen naar Zijn schonen Hemel,
waar geen lijden en geen droefheid meer
is. Zijn H. Naam zij gezegend.

Lieve Vader en Moeder, broertje en zus-
jes, goede Fraters van St. Henricus, al
mijn vrienden en bekenden, hartelijk dank
voor de goedheid en zorgen die ik van U
heb mogen ondervinden. O.L. Heer zal het
U belonen.

Biddt voor mij. Ik wacht op U bij O.L.
Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.