



Sjang, de sterke eik waaronder wij altijd hebben kunnen schuilen, is er niet meer.

Sjang Jamar

Geboren op 19 april 1930 te Sittard
Overleden op 8 februari 2004 te Sittard

Het leven van Sjang bestond voornamelijk uit hard werken op zijn boerderij. Werken was zijn lust en zijn leven. Met de tractor door de velden rijden, de gezaaide gewassen zien groeien en voorheen het onderhouden van zijn veestapel gaven hem veel voldoening en een gepaste trots.

Het gezin stond bij Sjang altijd in het middelpunt. Zijn vrouw Fieny, kinderen en kleinkinderen konden altijd op de steun van hem rekenen. Hij had altijd voor iedereen een luisterend oor en was zeer betrokken bij de zaken die om hem heen gebeurden. Zijn Bourgondische levensstijl en aparte humor maar ook zijn eenvoud maakten hem tot een bijzondere en lieve man.

Helaas werd Sjang ruim een jaar geleden

geveld door een ongeluk. Hij belandde hierdoor in een rolstoel en werd zeer beperkt in zijn mogelijkheden. Ondanks deze tegenslag bleef hij toch genieten van de kleine dingen om hem heen.

Uiteindelijk heeft hij zijn strijd gestreden en is hij vredig van ons heengegaan.

Wij zullen ons Sjang altijd herinneren als een unieke man, pap en opa.

De familie dankt u hartelijk voor uw medeleven en nodigt u gaarne uit voor de zeswewekendienst op zaterdag 27 maart om 17.30 uur in de parochiekerk van Christus Koning te Leyenbroek, Sittard.