



Ter dankbare herinnering aan

Troutje Jacobs

Troutje werd geboren op 22 augustus 1919 te Waubach en overleed op 16 februari 2004, tijdig voorzien van de H. Sacramenten, in het Atrium Ziekenhuis te Heerlen. Zij werd na een plechtige requiemmis in de St. Josephkerk te Waubach-Groenstraat, gecremeerd te Heerlen-Imstenrade.

Wij danken U van harte voor Uw gebed en medeleven vooral op deze dag van afscheid.

Maria,
Mia,
Jozef en Nelly
en al haar neven en nichten.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van St. Joseph te Waubach-Groenstraat op zondag 4 april 2004 om 11.15 uur.

De nacht nam haar mee naar het eeuwige licht. Onze lieve zus, schoonzus en tante ging van ons heen. Wij blijven achter met mooie herinneringen.

Ze was een hartelijk mens, altijd vol humor, gezellig en medelevend. Begaan met het hele familiegebeuren, het hoorde gewóón bij haar. "Groot in haar eenvoud".

Met haar zus Mia woonde zij 30 jaar samen in harmonie, ze hebben lief en leed met elkaar gedeeld.

Straks als de dagelijkse pijn van haar verlies iets minder wordt, zullen wij met een glimlach en in dankbaarheid aan haar terug denken. In onze harten en verhalen leeft zij voort.

*Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.*