



Miserere mei,
Deus,

JEZUS! † MARIA! † JOZEF! † BARBARA!

Bidt voor de zielerust van

Barbara Maria Jacobi

Lid van de H. Familie

echtgenote van

Frans Jan Jozef Bour

geboren te Vaals, 17 Februari 1896 en overleden te Heerlen, 12 Februari 1956, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden.

Biddend en werkend is zij door het leven gegaan. Steeds zorgzaam en met ijver heeft zij gewerkt voor haar groot gezin. Zij was een steun voor haar man en een lieve moeder voor haar kinderen, een vrouw van groot geloof, vol goedheid en eenvoud.

Door de kracht van haar geloof, dat zij sterkte door het ontvangen van de Biecht, de H. Communie en door gebed was zij in staat alle moeilijkheden en offers, te aanvaarden en te zien als een volbrengen van Gods wil.

Zo kon zij ook de ziekte aanvaarden, die God haar in haar laatste levensjaar overstuurde.

Steeds sprak zij weer: „Zoals O. L. Heer het wil, is het goed. Zij wilde nog blijven, omdat haar steun nog zo nodig was, maar zij was ook bereid te sterven. God heeft het zo beschikt.

Mijn lieve man en kinderen, God heeft mij tot zich geroepen.

Ik moest U achterlaten in zorg en droefheid, maar ik blijf voor U zorgen en bidden, opdat Gij goed blijft voor Vader en elkaar. Neem mijn leven tot voorbeeld in Uw leven.

Bidt voor mij, opdat de Heer mij moge opnemen in Zijn paradijs.

Heer, geef hare ziel de eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte haar.