



IN MEMORIAM

Jezus † Maria † Jozef

In het H. Misoffer en in de gebeden der
gelovigen wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

Anna Maria Huismans

Lid van de H. Familie

echtgenote van

Jan Mathijs Ubaghs

De dierbare overledene werd geboren te
Brunssum 18 Aug. 1885 en overleed te
Ubach over Worms 9 October 1952 vrij
plotseling, voorzien van het H. Oliesel,
zacht in de Heer.

God heeft een grens gesteld aan het mensen-
leven, en die grens overschrijdt Hij niet. Uit
die waarheid klinkt ons het ernstig vermaan:
wees bereid, want die grens is u onbekend:
„gij kent dag noch uur”.

Schoon is daarom de dood van de rechtvaar-
dige; zijn sterven is geen dood, maar de over-
gang tot een beter leven. Daarom is ook nu
voor haar de heerlijkheid open gegaan, die
God heeft beloofd aan hen, die Hem bemin-
nen.

Dierbare echtgenoot, mijn kind en andere fa-
milieleden, moge ik volgens menselijke bere-
kening te vroeg van u zijn weggenomen, weet
dan, dat het God zo heeft behaagd. Eenmaal
zullen wij weer verenigd zijn in betere oorden.
Blijft mij thans in uwe herinnering en gebe-
den gedenken. Ook ik zal met u zijn van uit
de hemel.

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID!