



Carlo Dolci

O, QUAM TRISTIS ET AFFLICTA  
FUIT ILLA BENEDICTA...

Jezus † Maria † Joseph † Johannes  
Bid voor de ziel van zaliger  
**Hubert Dionys Hübber**

Echtgenoot van  
**Josepha Ortman**

Geboren 24 Sept. 1876 te Merkstein en  
overleden te Eygelshoven 20 Jan. 1950  
voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Het geloof maakt het sterven zacht, want het doet in ons opkomen de hoop op 'n beter leven bij God en zijn heiligen. Na 'n kortstondige ziekte nam de goede God deze dierbare tot zich. Vrij gauw ontrukkt de dood de dierbare overledene aan de innige genegenheid der zijnen en toch is hij slechts de bode en de trouwe dienaar van de liefdevolle Vader in de Hemel.

Deze dierbare was een rechtvaardig en godsdienstig man. Hij was goed voor vrouw, kinderen en iedereen. Mogen de engelen hem daarom opvoeren naar het eeuwige Paradijs en hem opleiden naar het hemelse Jerusalem.

Dierbare echtgenote, kinderen en familie, ik dank U voor alles, wat ge voor mij gedaan hebt. Blijft mij gedenken in Uwe gebeden, H. Missen en H. Communieën, opdat mijn ziel spoedig ruste in vrede.

Blijft trouw aan Uw geloof.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil. (300 d.a.)  
H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U. (300 d.a.)