

In dankbare herinnering aan

Miny Houben

echtgenote van

Wiel Hübecker

Zij werd geboren te Kerkrade op 31 oktober 1935 en overleed te Heerlen, voorzien van het H. Sacrament der zieken, op 26 februari 1993.

Bijna 27 jaar huwelijksgeluk heeft tussen ons een band gesmeed die ervoor zorgt dat wat wij samen begonnen zijn, nu verder gaat, boven de dood uit. Je leven was een zorgen voor ons en zelfs in je laatste uren bij ons is dit gebleken. Ervan bewust dat je ons ging verlaten om eindelijk bij O.L. Heer rust te vinden, dacht je niet aan jezelf, maar aan ons, door ons nog te troosten en te sterken. Je laatste woord was een dankjewel. Je lichaam heeft de strijd niet aangekund en heeft langzaam maar zeker moeten capituleren. Je geest en strijdvaardigheid echter bleven ongebroken hetgeen je hele leven typeert. Voor onze dochters en mij heb je alles gedaan wat mogelijk was en nu, na je voor ons toch nog plotselinge heengaan, kunnen wij zeggen dat je hierin meer dan geslaagd bent. Velen hebben je hulp en liefde mogen ervaren. De bekroning van je Maria-verering vond je in Lourdes en dit bezoek heeft je devotie alleen nog maar versterkt.

Mama, je bent veel te vroeg van ons heengegaan, maar dat zullen wij moeten accepteren. Je had nog zoveel voor, je wilde ons nog zoveel leren. Je heengaan doet zoveel pijn. Wij zullen je missen, maar in ons hart zul je altijd bij ons zijn.

Barmhartige God, wij bidden U, beloon haar voor haar werken, zorg en hulpvaardigheid en neem haar op in Uw Vaderhuis. H. Maagd Maria, wees haar voorspraak, zodat zij de eeuwige rust mag genieten.

Voor de innige deelneming, betoond tijdens ziekte en overlijden van onze onvergetelijke echtgenote en moeder betuigen wij onze oprechte dank.

Wiel Hübecker
Marielle en Miriam

Schaesberg, 3 maart 1993

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden in de dekenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg, Hoofdstraat op zaterdag 10 april 1993 om 19.00 uur tijdens de Paaswake.