



In vrede leeft hij nu bij God
Ter dankbare en vrome herinnering aan

PIETER FRANCISCUS HOLTEN

echtgenoot van

Anna Catharina Kansel

De dierbare overledene werd geboren
te Meerssen 7 januari 1901, en gesterkt
met het heilig Sacrament der zieken
is hij overleden te Maastricht op
15 januari 1973.

Almachtige God, hoezeer wij bedroefd
zijn, wij richten ons naar Uw heilige
Wil. Hoe graag zouden wij onze man
en vader nog in ons midden hebben.
Naar ons menselijk inzicht kunnen wij
hem niet missen. Maar Gij hebt het
anders beschikt.

In rusteloze zorg voor zijn gezin, van
de vroege morgen tot de late avond,
was hem nooit iets te veel. Hij hield zo
van zijn werk en was daar door ieder-
een gezien en voor allen bekend. Steeds
bereidvaardig om ook anderen behulp-
zaam te zijn. En bovenal een voorbeeld
van groot geloof en Godsvertrouwen
en blijmoedige eenvoud.

God, geef ons kracht en sterkte, om
het vrouwen in U te bewaren, en het
voorbeeld dat vader ons gaf, nimmer
te vergeten. Wij vragen U, dat zijn le-
ven, hier op aarde steeds met U ver-
bonden, ook met U verbonden moge
zijn in eeuwige verrijzenis door Chris-
tus onze Heer. Amen.

Lieve man - Goede vader, rust in vrede.
Eens zien we elkander weer.

De familie dankt U hartelijk voor de
vele blijken van medeleven, welke zij
bij het overlijden en de begrafenis van
U mocht ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal plaats
hebben op zondag 11 maart a.s. om
11.45 uur in de kerk van O.L. Vrouw
van Goede Raad te Maastricht.