



Wij aanbidden U, Christus en loven
U, omdat Gij door Uw H. Kruis de
wereld verlost hebt.
(100 dagen aflaat)

JEZUS † MARIA † JOZEF

Bid voor de ziel van Zaliger

René Jérôme Hollman

Lid van de Derde Orde van St. Franciscus
en van de Maria-Congregatie,

Leerling der R.K. Handelsschool, Heerlen,

geboren te Maastricht op 4 December 1917
en na een kortstondige ziekte, voorzien
van de H. Sacramenten der Stervenden,
overleden te Heerlen op 20 Februari 1932.

Zachtaardig, hulpvaardig en welgemoed
als hij steeds was, genoot René de ge-
negenheid van zijn medeleerlingen en
de achting zijner leeraren. Door zijn een-
voudige vroomheid was hij een voorbeeld
voor zijne makkers.

In de laatste les, die René bijwoonde,
besprak de leeraar de waarschuwing des
Heeren: „Weest dus gij ook bereid, want
de Menschenzoon komt op 'n onverwacht
uur“ (Math. 24. 44). Nog geen twee dagen
waren verstreken of de waarheid dezer
woorden werd op schokkende wijze aan
allen duidelijk gemaakt: God koos René
daarvoor uit.

Maar hoe onverwacht de Heer hem ook
opriep, geheel onvoorbereid vond Hij
hem niet: want de H. Communie, die
hij bijna dagelijks ontving, zal zeker voor
hem „een onderpand der verwachte zalig-
heid“ zijn.

Daarom, dierbare ouders, broeders en
zuster, treurt niet over mijn heengaan;
mijn voorspraak bij God zal mijn dank
zijn voor de van U ondervonden liefde.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Hij ruste in vrede. Amen.