

Ter dankbare herinnering aan

# Hilde Hoeve

weduwe van

Otto Kluck

Zij werd geboren in Brechten (D) op 26 februari 1914 en overleed, voorzien van de H. Sacramenten op 26 september 2000 in het zorgcentrum Heereveld te Waubach. Op 29 september 2000 werd zij, na een plechtige requiemmis in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch, begraven op het parochiële kerkhof aldaar.

Het leven is voor Hilde niet altijd even gemakkelijk geweest. Al vrij jong werd zij weduwe en moest zij alleen voor haar 2 kinderen Liselotte en Otto zorgen. Dit waren moeilijke tijden maar ze slaagde erin om de draad weer op te pakken en samen met haar kinderen verder te gaan. Ook voor haar kleinkinderen was zij er altijd. Gedurende haar lange leven zijn er ook veel momenten geweest waar zij van heeft genoten, belangrijk waren haar vriendinnen, het volksdansen, de Kavo en de vakantiereisjes waar ze aan deel nam. Tevens kon zij genieten van de vele wandelingen door het dorp en langs de Worm. Maar met het vorderen van haar leeftijd kwamen ook de kwaaltjes van de ouderdom om de hoek kijken. Het begon met het vergeten van de kleine dingen. De plotselinge dood van haar dochter Liselot in

1997 heeft ze nooit kunnen verwerken, het was zo oneerlijk. Haar geheugen liet haar verder in de steek en haar afhankelijkheid van de omgeving nam toe en eigen woning en zelfstandigheid moesten worden opgegeven. Opname in het verzorgingshuis Heereveld op afdeling 4 werd noodzakelijk. Door de liefdevolle verzorging kreeg ze daar weer een eigen plekje en een vertrouwde omgeving, het werd weer een thuis voor haar. En vanuit haar eigen vertrouwde omgeving hebben wij afscheid van haar genomen. Moge zij nu de rust vinden en weer verenigd worden met diegene die ze lief had.

Mam, Oma rust zacht en in ons hart zul je er steeds zijn.

Je praat aan een stuk door over een ver verleden. Een antwoord terug verwacht je niet, je bent niet meer in het heden. Een heden dat werd ingeruild voor grijze sluiers dromen, waar wij heel stilletjes aan niet meer in voor gingen komen. Wij konden je niet meer bereiken, alleen maar naar je kijken. Hoe je aan je reis begon, bestemming onbekend. En alleen in uiterlijk nog steeds dezelfde bent.

Wij danken u van harte voor uw gebed en medeleven bij haar overlijden.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch op zondag 12 november a.s. om 10.00 uur.