



DE MEESTER IS DAAR
EN ROEPT U



In het H. Misoffer van de priesters
en in de gebeden van de gelovigen
wordt aanbevolen de ziel van

WILLEM JOSEPH MARIA HÖPPENER

echtgenoot van
THERESIA WETZELS

De dierbare overledene werd geboren te Ubach over Worms op 21 mei 1893 en overleed voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden in het St. Jozef-ziekenhuis te Heerlen op 8 oktober 1959. De plechtige uitvaartdienst werd gehouden te Abdissenbosch, gevolgd door de bijzetting op het kerkhof te Waubach

Benauwdheden en pijnen overvielen mij, doch ik heb de naam des Heren aangeroepen (Ps. 14). Treurt niet over mij, want „voor hen, die in U geloven o Heer wordt het leven veranderd, niet weggenomen: en als de woning, die wij op aarde bewonen ontbonden is, wordt een eeuwige woonplaats verkregen in de hemel” (prefatie).

Mijn dierbare echtgenote, met wie ik alle lief en leed in het leven gedeeld heb, mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik begrijp uw smart; maar zoek troost in het gebed en ons heilig geloof. Wees mijner gedachtig in uwe gebeden, opdat mijn ziel spoedig ruste in vrede.

Laat ons bidden.

Zie goedgunstig neer, zo smeken wij U, Heer, op de offergave die wij U opdragen voor de ziel van Uw dienaar Willem, opdat zij gezuiverd door de hemelse heilsmiddelen, moge rusten in Uw vaderlijke goedheid, door Christus onze Heer. Amen.