

Ter dankbare herinnering aan

Hen Heuvelman

Hij werd geboren op 17 mei 1952 te Rimborg en overleed geheel onverwacht te midden van zijn familie op 11 mei 2003 in het A.Z.M. te Maastricht.

Op 15 mei 2003 vond, na een dienst van woord en gebed de crematie plaats in het crematorium te Heerlen.

De familie dankt u voor uw medeleven en aanwezigheid bij de uitvaart.

Hij is gestorven in alle eenvoud, zoals hij ook heeft geleefd. Op zijn werkplek stond hij altijd klaar voor zijn collega's en was steeds behulpzaam. Hen was steeds een harde werker, altijd was hij er voor zijn familie; vader, stiefmoeder, broer, zussen, schoonbroers, neven en nichten. Hun geluk was zijn geluk, hun verdriet ook het zijne.

Zijn grootste hobby was vissen, daar vond hij de kalmte en rust waar hij op zoek naar was, dat was zijn passie. In de kantine was hij een graag geziene gast, daar dronk hij zijn glaasje bier en maakte hij een praatje en plezier met iedereen.

Niemand deed te vergeefs een beroep op hem want altijd stond hij klaar voor iedereen. Niets was hem te veel.

Met Tienie en Sjeng ging hij vaak op vakantie naar Oostenrijk of het Zauerland, dat vond hij prachtig, daar verheugde hij zich weer iedere keer op. En keek daar ook steeds weer naar uit.

Moedig heb je gestreden in je laatste dagen. We hebben je laatste glimlach gezien toen we om je heen stonden en je laatste gebaar. Het is goed zo, rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.

Moge God jou leiden naar het licht en thuis komen, daar waar je als Gods vonk bent ontstaan. Dat hij moge rusten in vrede.

Amen.