



ter herinnering aan

**Dolf Heuschen**

echtgenoot van

**Hubertina Sophia Eijgelshoven**

geboren te Nieuwenhagen, 20 mei 1913, en  
voorzien van het H. Oliesel overleden te  
Heerlen op 19 december 1981.

„Als tussen licht en donker  
de tijd zijn stroom versnelt  
zijn wij in U verzonken,  
ons hart raakt niet ontsteld:  
Gij leeft en houdt de wacht!  
Wij hebben niets te vrezen  
de slaap zal ons genezen.  
Gij waakt de ganse nacht!”

Korte tijd vóór Kerstmis werd hij opgeroepen door Hem, die onze Verlosser is. En, hoe zwaar het ook valt, wij misgunnen het vader niet, het Kerstfeest hierboven te mogen vieren. Hij was er voor gereed. Hij, die voor ons zoveel gewerkt heeft, en samen met moeder voor ons heeft gezorgd vol toewijding, is ons nu voorgegaan naar ons aller Vaderland. gegaan naar ons aller Vaderland.

De Heer zal hem belonen voor al het goede, wat hij deed. Zoeken wij, gesterkt door het geloof, onze troost bij elkaar. Noch aan deze, noch aan gene zijde van dit leven staan wij buiten de liefde van Christus, die ons heeft verlost door zijn Heilige Menswording.

Voor Uw medeleven, betoond bij het overlijden en de begrafenis zeggen wij U onze hartelijke dank.

Mevr. H.S. Heuschen - Eijgelshoven

De plechtige zeswekdienst zal plaatshebben op zaterdag 30 januari a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van O. L. Vrouw Verschijning te Molenberg - Heerlen.