



MICHELANGELO

Fa.P.GROEN.VENLO

O MIJNE MOEDER, MIJN VERTROUWEN

300 D. AFL.

Jezus † Maria † Jozef † Lambertus

In uw aandachtig gebed wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

Bertram Heuschen

echtgenoot van

Elisabetha Weijden

De dierbare afgestorvene werd geboren te Kerkrade 8 April 1896 en overleed, voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden, in 't St. Jozef-ziekenhuis te Kerkrade, 4 Augustus 1952.

Op nog jeugdige leeftijd moest hij 't offer van zijn leven brengen. Jeugdige leeftijd en sterke lichaamskracht mogen niet baten, als de Heer komt en Zijn dienaar roept. Hij is het, die de duur bepaalt van ons leven op aarde en die de lengte onzer dagen uitmeet. De afgestorvene heeft ontzettend geleden, zware benauwdheden en hevige pijnen putten hem uit, zodat zeer zeker de dood voor hem was een overgang naar een beter leven. Omringd door de goede zorgen zijner trouwe echtgenote heeft hij 't gedragen met mannelijke kracht en met Christelijke onderwerping. Op zijn langdurig ziekbed heeft hij zich waardig voorbereid op de eeuwigheid, Gods Rechterstoel zal hem genadig zijn. Wij zullen voor zijn zielerust bidden.

Heer Jezus, geef aan de ziel van de afgestorvene de eeuwige rust.

Dat hij ruste in vrede!