

Ter liefdevolle gedachtenis  
aan

## Helena Maria Hermsen

echtgenote van

Hendrik Roelof Heuvelman

Geboren te Hoensbroek  
21 april 1931, plotseling  
overleden in het ziekenhuis  
te Heerlen, 7 nov. 1976,  
werd zij begraven op het  
parochiële kerkhof te  
Rimburg, nadat wij samen  
voor haar in de  
parochiekerk  
het H. Misoffer hebben  
opgedragen.

Niet alleen haar man en haar kinderen,  
maar ook wij allen zijn verslagen bij  
dit plotseling heengaan van een zo  
jonge moeder en vrouw.

Wij vinden geen woorden en denken  
dan aan 't gedicht van Guido Gezelle:

Wij weten niet o Heer, waarom Gij  
hebt geslagen

Zo diepe en grote wond van wrede  
zielepijn;

O Heer wij weten 't niet, wij willen  
't ook niet vragen,

Waarom die kinderen nu plots zonder  
moeder zijn.

Wij weten dit alleen: Gij zijt een Vader,  
Die ons in 't bittere leed met grote  
liefde mint.

Die stervend open liet Uw laatste  
levensader

Tot heil en zegen van 't zondig  
menskind.

Heer geef haar de eeuwige rust; dat  
zij moge rusten in vrede.

De familie Heuvelman-Hermsen dankt U hartelijk  
voor Uw medeleven.

\*

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-  
houden op zondag 19 dec. a.s. om 10.15 uur,  
in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid  
te Rimburg.