

Ter dierbare herinnering aan

Cor Hermsen

Cornelus Wilhelmus Maria werd geboren op 3 september 1937 in Hoensbroek en overleed in het Schuttershof te Brunssum op 16 oktober 1999, voorzien van het H. Oliesel. Hij werd op 20 oktober gecremeerd in Heerlen - Imstenrade, na een plechtige uitvaartmis in de parochiekerk van de H.H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp.

Cor werd slechts 62 jaar. In het Schuttershof te Brunssum heeft de zoveelste beroerte hem dodelijk getroffen. Zijn dierbaren waren hem nabij toen hij stierf. Hij hield van zijn twee kinderen, Claudia en René en na zijn scheiding bleef hij hen met aandacht volgen. Ze kunnen terugzien op mooie herinneringen aan Pap, aan zijn groentetuin, aan zijn liefde voor de natuur, voor de vogels en de bergen. Cor genoot immers van de vakanties in de Alpen en van wandelen. Hij was lid van de S.O.S.-club Landgraaf en legde vele kilometers af. In zijn jongere jaren is hij opgegroeid in Rimborg en van jongs af moest hij op de mijn de kost gaan verdienen, eerst op de Julia, later in Duitsland. Cor had geen makkelijk

leven en werd door veel verdriet getekend. Dat kwam ook doordat hij wel eens eigenwijs en koppig was. Dat werd niet altijd goed begrepen. Maar wie kent de wonden van een mensenhart beter dan O.L. Heer zelf, die ons lijden en onze eenzaamheid kwam delen? Ondanks het vele verdriet bleef Cor goedlachs en goedgeefs. Hij probeerde telkens opnieuw zijn tegenslagen te verwerken. De laatste jaren bleef zijn gezondheid achteruit gaan en moesten wij machteloos toezien hoe hij in het Schuttershof verpleegd werd. Hersenverbloedingen en infarcten takelden zijn lichaam af. Wij willen allen danken die met hun goedheid zijn éenzaamheid en pijn gedeeld hebben, in het bijzonder de verplegers en verpleegsters van het Schuttershof in de afdeling de Beuk. Moge hij nu ondervinden dat Jezus de Verlosser is, voor wiens liefdevolle Almacht niets onmogelijk is.

*Heer, geef hem de eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte hem.
Dat hij moge rusten in vrede. Amen.*

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H.H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp op zaterdag 27 november om 19.00 uur.