



RUST IN VREDE

R.

Ontfermt U mijner, tenminste gij mijne vrienden, want de hand des Heren heeft mij geraakt.

Een aandachtig gebed wordt gevraagd voor  
de zielerust van

## Willy Hubert Hermans

geboren te Heerlen 15 September 1928 vertrok hij na een goede retraite als militair naar Indonesië op 4 Augustus 1948. Overvallen door een ernstige ziekte overleed hij, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk te Batavia op 19 December 1948. De plechtige dienst voor zijn zielerust werd gehouden te Eyselshoven op 30 December 1948

Hadt ge het gewild, o Heer dan zou Willy nog de trots en vreugde zijner ouders zijn  
Dan zou hij nu nog in Indonesië op zijn post staan in dienst van het Vaderland.

Onze Vader die in de Hemelen zijt . . . .  
Uw wil geschiede. . . .

't Was Uw wil o God dat Christus Uw enige Zoon hem den lijdens kelk aanbood in het verre Indonesië. Wij aanbidden Uw H. Wil die altijd barmhartig is ook in Uwe schijnbare hardvochtigheid en vragen U, sterk en troost de ouders die het offer brachten van hun enige zoon.

Beste Willy aangenaam aan de Goede God en bemind bij de mensen heb je den goeden strijd gestreden.

Bid voor je Ouders wier kroon en hoop je waart draag hun offer op bij Gods troon bid voor je vele vrienden en bekenden.

Mijn schild en de betrouwen

Zijt Gij o God mijn Heer

Op U zo wil ik bouwen

Verlaat mij nimmermeer.

Zoete Heer Jezus geef hem de eeuwige rust  
(300 d.a.)