



Art catholique

R. 71

6, Place St-Sulpice, Paris.

**PATER IN MANUS TUAS COMMENDO
SPIRITUM MEUM**

PAX

Ter zalige gedachtenis aan

Mevrouw

MARIA, JOSEPHINA
WIDDERSHOVEN

Obl. S. B.

echtgenoot van wijlen den Weled. Heer

August Widdershoven

geboren te Klimmen 17 Aug. 1861, gesterkt en getroost door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, zacht ontslapen in den Heer te Heerlen 8 Sept. 1936, en aldaar begraven in het familiegraf op 11 Sept. d.o.v.

Haar kinderen staan op en prijzen haar zalig, hun moeder, de verstandige en sterke vrouw, die vertrouwende op God en toevlucht nemende tot de Moeder van God, Maria de Onbevleete Ontvangenis, levend uit het Geloof, zich bewust was dat al hare gebeden verhoord zijn. Daarom ook stierf zij m.a.w. werd zij geboren voor den Hemel op het Mariafeest van 8 Sept.

Nu gaat zij zien wat zij geloofde en beminde, de Heerlijkheid van Maria, verheven in de Heerlijkheid van Jezus haar goddelijk kind.

Wij verliezen hare weldadige tegenwoordigheid op aarde en zijn bedroefd, maar veel overvloediger zullen hare weldaden zijn van uit den Hemel.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft mij gedenken, ik zal U bijstaan in uw streven om God den Vader te verheerlijken en om de arme lijdende menscheid te helpen.

Maria zonder erfsmet ontvangen b.v.o.

Hl. Benedictus, Hl. Antonius, Hl. Gerardus b.v.o.

Hl. Angela, Hl. Theresia van het Kindje Jezus b.v.o.

ZIJ RUSTE IN VREDE!