



HEER,
NIET ONZE
MAAR UW WIL GESCHIEDE

Kempes



Gedenkt in uw gebeden de ziel van zaliger

Julius Hubertus Hermans

De dierbare overledene werd geboren te Rimburch den 25 November 1914 en overleed bij het vervullen van zijn plicht, tengevolge van een droevig ongeval op de mijn Julia op den feestdag van Maria Hemelvaart 1946, voorzien van het H. Oliesel.

De mensch weet zijn e'nde niet, maar gelijk de visschen gevangen worden met den angel en de vogelen met den strik, zoo zal de mensch verrast worden door den kwaden dag. (Ec. 9.12)

De mensch wikt doch God beschikt. In volen levensbloei werd het offer gevraagd, te vroeg . . . neen, Heer we morren en klagen niet, we buigen het hoofd in diepe overgave. Wij bidden.

Gij hebt mij geroepen, o Heer, zie hier ben ik. Uwe goedheid verheft menschelijke zwakheid tot de blijde hoop van eeuwige vreugde in het licht van Uwe wonderbare barmhartigheid.

Dierbare vader en moeder, broers, zusters en verloofde, aan gene zijde van het graf vraag ik uw gebeden, opdat ik spoedig moge rusten in vrede. Bij God zien wij elkander weer.

Mijn Jezus barmhartigheid.