



TER GEDACHTENIS

Of weet gij niet, dat wij allen die gedoopt zijn tot de gemeenschap met Jezus Christus, gedoopt zijn tot de gemeenschap met Zijn dood? (Rom. VI. 3)



Bid voor de ziel van zaliger

JOSEPH JOHANNES HERMANS

In leven Burgemeester van de Gemeente Ubach o. Worms
echtgenoot van

ELISABETH F. S. M. van den WILDENBERG

Geboren 16 juli 1898 te Brunssum en overleden 11 januari 1963, voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden, te Ubach over Worms en begraven op het R.K. Kerkhof te Rimborg op 15 jan. 1963.

Een nobel mens, begiftigd met een sterk verstand en een warm, gevoelig hart is van ons heengegaan. Zijn grote gaven van hoofd en hart heeft hij steeds aangewend tot heil van hen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Onkreukbare rechtvaardigheid, een harmonisch ontwikkeld rechtsbesef en een bezonnen visie op menselijke verhoudingen vormden de belangrijkste drijfveren, waardoor hij bij de volbrenging van zijn bestuurlijke taken werd gedreven. Zijn natuurlijke liefde voor recht en waarheid ging gepaard met een ongeunstelde mildheid en hoffelijkheid jegens allen, die een beroep deden op zijn groot gezag en zijn ruime bekwaamheid. Miskennis en wantrouwen zijn hem tijdens zijn ambtelijke loopbaan niet bespaard gebleven.

Zijn oersterk Godsvertrouwen deed hem dit zware kruis manmoedig en met ongeschonden waardigheid dragen. Voor zijn echtgenote en kinderen was de dierbare overledene steeds een onbaatzuchtige steun en toeverlaat. Voortdurend bleef hij bedacht op het werkelijk heil van degenen, die aan zijn eerlijke liefde en zorgzaamheid waren toevertrouwd. Ook gedurende de ondermijnende ziekte, welke hem geleidelijk meer van zijn lichamelijke kracht beroofde, bleef zijn liefdevolle belangstelling gericht op de zijnen.

Lieve vrouw en kinderen, gij weet hoe zwaar mij dit afscheid viel. Blijft echter Uw vertrouwen stellen op onze Heer, Jezus Christus, die ons steeds is voorgegaan in liefde en leed. Hij zal U sterken en troosten in Uw groot verdriet om de leegheid, die mijn heengaan U bracht.

En gij allen die mij gekend hebt en met wie ik op enigerlei wijze verbonden was, bidt voor mij, opdat wij elkander eenmaal mogen wederzien aan het langverbeide Hemels Gastmaal.

De vrede des Heren zij met ons.