

Ter herinnering aan

## Anna Hermans

weduwe van

## Willy Savelberg

Zij werd geboren te Ubach over Worms op 1 september 1921 en overleed, geheel onverwachts op 17 maart 2002, in het Atriumziekenhuis te Heerlen. Zij werd op 22 maart, na een plechtige requiemmis in de St. Josephkerk te Waubach - Groenstraat, gecremeerd te Heerlen - Imstenrade.

Voor Uw gebed en medeleven vooral op deze dag van afscheid, zeggen wij U van harte dank.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van St. Joseph te Waubach - Groenstraat op zondag 28 april a.s. om 11.15 uur.

Toen vader stierf, kon moeder niet accepteren, dat ze zonder hem verder moest. Haar kinderen en degenen die haar goed kenden, zagen en hoorden, dat ze zich eenzaam voelde, ondanks dat iedereen haar probeerde te helpen en te bemoedigen. Vaders ziekte heeft ze als een nachtmerrie beleefd en ze zei steeds, dat ze de angst om zelf zoiets mee te maken maar niet kwijt kon raken. Enkele weken geleden kreeg ze last van een ontstoken voet en ze werd nog angstiger dan van tevoren, dat ze niet meer zelfstandig zou kunnen functioneren en afhankelijk van anderen zou worden. Een paar dagen geleden is ze twee keer gevallen. De laatste keer had tot gevolg dat ze opgenomen werd in het ziekenhuis. De artsen ontdekten dat ze zieker was als verwacht, en een paar uur nadat moeder was opgenomen is ze overleden. We zijn verdrietig, maar vinden troost bij de gedachte, dat moeder gestorven is zoals ze altijd gehoopt heeft. Dat zij nu, samen met pap, mag rusten in vrede en ze voor eeuwig gelukkig mogen zijn bij God.