



WIE GELOOFT EN GEDOOPT IS
ZAL ZALIG WORDEN.

MAR. 16, 25

†

Bid voor de ziel van zaliger
Peter Joseph Herberigs

Lid van de H. Familie
echtgenoot van **Ida Nix**

die, geboren te Aken 11 Juli 1884, voorzien van het H. Oliesel, plotseling in de Heer overleed te Waubach 5 November 1950.

Onnaspeurlijk zijn Gods wegen en wonderbaar Zijn raadsbesluiten; als men er het minst aan denkt, in de bloei der jaren, in de volle levenskracht, ja zelfs in de grootste drukte wanneer vermaak, muziek en dans de gedachte aan de dood zo geheel verdringen, neemt Hij hem plotseling weg uit de kring zijner dierbaren opdat boven alle werelds rumoer uit, als een bazuinstoot, luid Zijn waarschuwend woord weerklinke „Weest bereid.” En in stomme verbazing starend op het ontzielde lichaam, dringt de vraag zich op „Waarom juist hij, o Heer.” Omdat God steeds de beste kiest om hen als voorbeeld te stellen voor ons allen. Hij was een braaf en deugdzaam man, een trouwe echtgenoot en goede vader. Zijn echt christelijke levenswandel geeft ons de overtuiging — o zoete troost in dit droeve uur van rouw — dat hij inderdaad „bereid” was en deze onvoorziene dood voor hem slechts gewin kan zijn. Om zijn zacht en goedig karakter was hij bemind bij allen die hem kenden.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen, treurt niet te veel om mijn te plotseling heengaan. God is liefde en zijn goedheid is oneindig. Buigt nederig voor Hem en zegt het Christus na „Niet mijn, maar Uw Wil geschiede.” Mijn liefde voor u allen bloeit nu nog schoner open in de hemel, begrijpt ook gij de les van mijn plotselinge dood en weest braaf, bidt veel voor mij, dan zullen wij eenmaal weer voor eeuwig verenigd zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)