



Jezus † Maria † Joseph † Martinus

Gedenk in Uw gebeden de ziel van Zaliger

Charles Marie Arnaud Hennèn

Ere-burger der Stad Heerlen

Oud-directeur der Heerlense Muziekschool

Ere-directeur van de Harmonie T.O.G., Welten
weduwnaar van

Mevr. Mathilde Henriëtte Warlomont

De dierbare overledene werd geboren te Londen 3 Dec. 1861 en overleed vrij plotseling, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk in de gezegende ouderdom van 92 jaar te Welten, 21 Aug. 1953.

Hij rust in het familiegraf te Welten.

Gesproten uit een muzikale familie, geboren in de grootstad van Londen — waar zijn vader grote triomphen vierde als orkest-dirigent — heeft hij zelf zijn hele leven aan de kunst gewijd. In vele steden van ons land en in het buitenland had hij als violist een uitmuntende reputatie.

Doch eenvoudig en hartelijk ging hij met iedereen om, had een edele inborst en was behulpzaam voor ieder, die hem raad kwam vragen.

Grote verdiensten heeft hij gehad voor zijn woonplaats.

Doch ook was hij een man van nederig geloof, met een grote godsvrucht tot Jezus' H. Hart. „Zij, die op de Eerste Vrijdagen communiceren zullen de genade der eindvolharding ontvangen“. „Ik zal hen troosten in al hun kwellingen“.

En nu mijne kinderen — ik verlaat u, en dank u voor al de zorgen, die ge mij gewijd hebt in mijn ouderdom en ziekte. — Ik hield van u allen.

Kinderen, kleinkinderen en vrienden; de vrede zij met u. Blijft voor mij bidden. Tot weerziens in de hemel!