



IN MEMORIAM

Jezus - Maria - Jozef - Eligius



In uw H. Misoffer en gebeden
wordt aanbevolen de ziel van z.g.

MARIA ANNA HENDRIKS

echtgenote van

JAN MICHIEL DIEDEREN

geboren te Brunssum, 8 nov. 1919, plotseling overleden te Schinveld, voorzien van het H. Oliesel, op 27 maart 1962.

—

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand. Geen kwelling kan hen deren. In 't oog der dwazen was het of zij stierven en hun heengaan van ons, als het einde van alles; maar zij zijn in vrede.

Wijsheid 3 - 1 - 4

Anna was een echt christelijke vrouw. Steeds stond zij klaar voor de missie en goede werken. Nog geen jaar duurde haar huwelijksgeluk. Zij had alles over voor haar man en haar man offerde alles voor haar. Hun huwelijk was als een afstraling van de liefde van Christus tot Zijn Kerk. Nu mogen de Engelen haar voeren naar het hemels paradijs.

„Dierbare echtgenoot, ouders, familieleden en vrienden, God heeft mij geroepen en ik ben bereid. Treurt niet als degenen die geen hoop hebben, bedenkt dat de dood ons voert naar een beter leven”.

Mijn Jezus barmhartigheid