



In dankbare herinnering aan

Mathieu Heinen

echtgenoot van

Toos Peeters

Pap werd geboren in de Groenstraat op 1 februari 1941. Hij overleed in het ziekenhuis te Maastricht, op 27 februari 2006, in de leeftijd van 65 jaar. We hebben hem begeleid naar het crematorium te Heerlen, na een eucharistieviering in de kerk van Sint Joseph te Waubach-Groenstraat, op zaterdag 4 maart 2006.

De familie is u zeer erkentelijk voor alle blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart van Mathieu. In naam van pap zeggen we uitdrukkelijk dank-je-wel aan allen die op afdeling D5 van het ziekenhuis in Maastricht werken, en ook aan allen die bereid waren en zijn middels orgaandonatie heel veel voor een ander te betekenen.

De zeswekdienst vindt plaats op Eerste Paasdag, zondag 16 april, om 11.30 uur in de kerk van de HH. Theresia en Don Bosco te Lauradorp.

*Zwaar werden de dagen
En lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
Bij het ontbreken van de kracht.
Ik heb deze berg beklommen
Die jullie nog moeten gaan.
Huil daarom niet, mijn geliefden:
Ik ben in vrede gegaan...*

Beste Mathieu, lieve pap en opa,

Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Je bent in je leven lang ziek geweest en hebt veel moeten doorstaan, maar je bent er altijd bovenop gekomen. Wat je ondanks je lichamelijke beperkingen voor ons kon doen, heb je ook altijd voor ons gedaan. Je wilde nooit iemand tot last zijn. Na het overlijden van Jack, nog maar zo kort geleden, gaf jouw lichaam het op. We hopen dat je nu je rust gevonden hebt.

Toos,
Jack † en Marianne, Ivo
Annemie en Harold, Vivian