



In dankbare herinnering gedenken wij

*Liza Heerings*

echtgenote van

*Johan Starmans*

Geboren op 26 augustus 1915 te Nieuwenhagen

Overleden op 13 november 1990 te Kerkrade

"Vroom, ijverig en zorgzaam was zij een licht dat geschenen heeft op onze levensweg"(Ps.119)

Eindigheid en tijdelijkheid; geboren worden; volwassen zijn: de ouderdom komt en steeds dichterbij het uur waarop de Heer ons roept.

Zorgend in het leven staan; liefhebben degenen die aan je zorg zijn toevertrouwd: je man en kind. Alles delend wat het leven biedt: de zon en de schaduw; het licht en het duister; het kleurloze en het onbestemde.

Samen met je man en je kind: alles delend in vreugde en leed: het huis en het gezin; de reizen met vrienden en kennissen; alles geleefd in lichtend geloof.

Zo was zij een baken, de weg wijzend aan hen die er om vroegen: een weg naar rust en vredige harmonie.

Zij zal in onze gedachten de plaats innemen die zij door haar leven verdiend heeft; omdat haar leven het leven van anderen heeft mogelijk gemaakt.

Moge zij voor altijd gelukkig zijn bij de Heer en mogen wij ons troosten aan haar voorbeeld van goedheid, zorg, liefde en geloof.

U allen, die uw medeleven hebt getoond bij haar ziekte en haar overlijden, willen wij van harte danken.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 29 december om 19.00 uur in de kerk van St. Joannes de Doper te Eyselshoven.