



Zie, of er eene smart is,
welke bij de mijne kan
vergeleken worden.

**JEZUS! MARIA! JOSEPH!
MARTINUS!**

In het Hl. Misoffer der priesters
en in de gebeden der geloovigen
wordt aanbevolen de ziel van za-
liger

**JEAN LAMBERT JOSEPH
DE LA HAYE**

geboren te Welten den 10 Januari
1836 en aldaar overleden, voorzien
van de Hl. Sacramenten der
stervenden, den 27 Februari
1926.

De ouderdom is eene eerekroon,
die gevonden wordt op den weg
der gerechtigheid. (Spr.)

Zalig de mensch, die op het einde
van zijn leven gerust en blijde op
zijne dagen mag terugblikken.

Bezield van een diep en levendig
geloof, groot vereerder van O. L.
Vrouw, wandelde de dierbare over-
ledene steeds voor Gods oog in
ware godsvrucht en nauwgezette
plichtsbetrachting.

Zalig de mensch, die de beproe-
ving doorstaat, want na beproefd
te zijn zal hij de kroon des levens
ontvangen, die God beloofd heeft
aan hen, die hem liefhebben. (Jac.I).

Gelukkig hij, die leeft en sterft
onder de bescherming van Maria.
(H. Alph.)

Mijn Jezus Barmhartigheid.
(300 dagen afl.)