



Dankbare herinnering aan

SJIR HANSSEN

echtgenoot van

CATHARINA KNUBBEN

Hij werd geboren te Nieuwenhagen op 23 juli 1900 en overleed, na het H. Sacrament van de Zieken te hebben ontvangen, te Heerlen op 15 maart 1987.

Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Jozef te Waubach op 19 maart 1987 hebben we hem te ruste gelegd op het parochiekerkhof.

We kunnen het nog niet goed begrijpen. Een goede, hartelijke en zorgzame man is nu van ons heengegaan. Zijn levensmoed en ijver, ondanks zijn handicap als gevolg van 42 jaar nauwgezet werken in de mijnen, dwingen onze eerbied en bewondering af. Hij verstond de moeilijke kunst om, welke problemen er ook speelden, voor anderen, vooral voor zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen, zijn gelijkmoedigheid te bewaren. Altijd opgewekt en humoristisch, wilde hij nooit klagen. Zijn devies was: „Niet klagen, maar dragen”, hoe vaak hield hij dit zijn dierbare echtgenote, met wie hij 62 jaar in een gelukkig huwelijk verbonden mocht zijn, niet voor? Zijn gezin was het steunpunt waar omheen zijn leven

draaide. Ja, hij is een onvergetelijke echtgenoot voor zijn vrouw en een meelevende en hartelijke vader en opa voor zijn kinderen en kleinkinderen. Door de toewijding en goede zorgen van zijn echtgenote heeft hij de diepe troost mogen ervaren thuis te worden verzorgd. Hij was daar dagelijks dankbaar voor.

Maar als gelovige man wist hij dat de dood, waar hij de laatste tijd naar ging verlangen, geen duisternis is maar een binnegaan in het Eeuwige Licht. Toen hij op zijn laatste levensdag de H. Communie had ontvangen zei hij: „Nu ben ik zover; nu is het volbracht”. We weten dat O.L. Heer en Moeder Maria hem nu met open armen hebben ontvangen. We zullen hem nooit vergeten.
Sjir, A Dieu - tot bij God.

Graag willen wij U onze oprechte dank betuigen voor uw meeleven. Het is voor ons een grote troost.

**Familie Hanssen - Knubben
kinderen en kleinkinderen.**

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 24 mei 1987, om 10.45 uur, in de parochiekerk van St. Jozef te Waubach.