

I.N.R.I.



Jesus † Maria † Joseph

Gedenk in uw gebeden de ziel
van zaliger

JOSEPH HANSSEN

weduwnaar van
Gertrud Cremer

De betreurde overledene werd geboren te Rimbürg 10 dec. 1892 en overleed in het ziekenhuis te Heerlen 7 april 1967, voorzien van de H. Sacramenten en werd begraven op het kerkhof te Rimbürg.

Goed van inborst, deed hij alles wat mogelijk was voor zijn gezin in offerende liefde; het beste deel van zijn leven schonk hij aan zijn vrouw en kinderen, omdat hij wist, dat vaderliefde de weg is voor het welzijn der zijnen. Zijn Heer en Meester diende hij in eenvoud des harten en in volle overtuiging en zo zal de rechtvaardige, maar ook barmhartige Rechter hem tot Zich trekken.

O Heer, in U geloofde ik, op U trouwde ik wees mij genadig en voer mij binnen in Uw Rijk.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen; blijft in liefde en vrede leven. Ik ga U voor naar het rijk der eeuwige liefde; blijft mij bijstaan met uw gebeden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.