



In het H. Misoffer van de priesters en in de gebeden
van de gelovigen wordt aanbevolen onze geliefde
Herder

ZIJNE HOOGWAARDIGE EXCELLENTIE
Mgr. Dr. Joannes Michael Josephus
Antonius HANSSSEN

BISSCHOP VAN ROERMOND

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Geboren te Oostrum-Venray 18 aug. 1906

Priester gewijd te Roermond 5 april 1930

Student te Rome 1 aug. 1930

Prof. Kerk. Recht Gr. Sem. Roermond sept. 1934

Benoemd Bisschop-Coadjutor 26 juli 1947

Bisschop gewijd 7 oktober 1947

Bisschop van Roermond 1 jan. 1958

Overleden te Nijmegen 25 juni 1958

„Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft zij alleen, maar als zij sterft brengt zij vele
vruchten voort” (Joh. 12, 24.) In het Godsrijk en in
Christus' Mystieke Lichaam zijn wij één. Sommigen
zijn geroepen om „in droefheid te zaaien”, anderen
om „in vreugde te oogsten”. In die geest breng ik het
offer van mijn leven, allereerst voor degene, die mijn
opvolger zal zijn, verder voor degenen wie ik de
handen mocht opleggen, voor de priesters aan wier
opleiding ik mocht medewerken, voor de heiliging
van de priesters van het Bisdom en voor hun trouw
aan de H. Stoel, voor het gehele Bisdom en voor
de KERK: voor haar sterven is leven!

Ik dank de goede God, dat ik met zijn genade mijn
levenstaak heb volbracht en het geloof heb bewaard,
en dat Hij mij ondanks mijn tekortkomingen, de grote
genade heeft gegeven Herder te zijn van een Bisdom
en het te leiden in Jezus Christus.

(Uit het geestelijk testament van Mgr. Hanssen)