

Een dankbare herinnering en gebed voor

Catharina Hanssen

weduwe van

Louis Mispelbaum

* 22 september 1909 te Nieuwenhagen
† 18 oktober 1994 in de Hamboskliniek te Heerlen

In de slaap overmande haar de dood. Lang had zij zich tegen de gebreken van de ouderdom en tegen ziekten weten te weren. Zij gaf zich niet gauw gewonnen. Zij had altijd moed getoond bij tegenslagen. Kordaat nam zij steeds haar beslissingen en kwam zij op voor zichzelf en eertijds ook voor haar gezin. Zij was een vlijtige huisvrouw, wat zelf gedaan kon worden deed ze. Zelfs in haar handicap van de laatste jaren bleef ze actief met naald en draad.

In de jaren dat ze er alleen voor stond, kwam dat doorzetten haar ten goede. Haar dierbaren miste zij desalniettemin. Zij stopte het veelal weg, maar verdriet om de vroege dood en het verlies van haar dierbaren had ze toch.

Ook dacht ze van tijd tot tijd hardop over de dochter en haar gezin in Nieuw-Zeeland. Zij voelde zich trots en gelukkig dat de kleinkinderen goede vorderingen maakten, evenals met de komst van de achterkleinkinderen. Een bezoekje hunnerzijds deed wonderen bij oma.

Heel haar leven door heeft zij zich een vrouw van geloof getoond. Het zal maar weinig zijn dat zij niet onder Gods aandacht heeft gebracht. Ongetwijfeld heeft zij in het gebed haar mening kwijt gekund, maar er evenzeer de troost gevonden.

God, Heer van leven en dood, dankbaar voor al haar inspanningen, werk en met begrip voor al haar vreugde en verdriet bidden wij U: moge zij die hier op aarde naar Uw hulp zocht, thans voor altijd bij U geborgenheid vinden met de geliefden die haar in de dood zijn voorgaan.

Wij danken U voor Uw oprecht medeleven.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 3 december a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te Eyselshoven.

Begrafenisfonds Eyselshoven-Hopel

Tel. 045-460036
