



Massys

PIETA.

JEZUS, MARIA, JOZEF, DYONISIUS.



Ter vrome herinnering aan
**Carolina Josephina Paulina
HANSSSEN**

weduwe van
ANDREAS BECKERS.

Geboren 24 Maart 1864 te Rimburg, overleed zij na een kortstondige ziekte, voorzien van de laatste HH. Sacramenten, zacht en kalm, in volle onderwerping aan Gods H. Wil, te Gulpen op 16 November 1947.

De plechtige uitvaartdienst en begrafenis vond plaats op 19 November 1947 in de parochie van de H. Dyonisius te Nyswiller.

„Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.“
Mt. 11. 25.

„Zalig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden.“
Bergrede.

„Wie den Heer vreest, hem gaat het wel bij zijn levenseinde.“
Eccles. 1. 13.

Gedenk, Heer, uw dienares die ons is voorgegaan met het teken des geloofs. Wil, smeken wij, haar en allen die in Christus rusten, de plaats van verkwikking, licht en vrede verlenen. Door denzelfden Christus, onzen Heer. Amen.

Mijn Jesus, barmhartigheid. (300 d. afl.)