



*Blijf vertrouwen. Zens
zien wij elkander weer.*

†

Een dankbare herinnering
aan

STANISLAUS HALAMA

weduwnaar van

MARIANNA KONIECZNY

Geboren 27 november 1902 te Bottrop.
Overleden 16 december 1982 te Heerlen.

Het is dan nu gebeurd: hij heeft het Kerstfeest van dit jaar niet gehaald; negen dagen voor dat feest is hij gestorven. Na zijn 80ste verjaardag op 27 november en het huwelijk van zijn kleinkind is het bergafwaarts gegaan. Hij vond dat het mooi genoeg was geweest. Zijn leven is niet altijd over rozen gegaan. Na 25 jaar ondergronds in de mijn moest hij ander werk hebben vanwege silicose. Zeventien jaar geleden overleed zijn echtgenote; sinds die tijd woonde hij alleen. Hij had zijn tuin en de kinderen lieten hem niet in de steek, maar toch moet hij zich dikwijls eenzaam gevoeld hebben vooral als de benauwdheid bij gebrek aan lucht hem overviel. De laatste maanden woonde hij bij Cilly in. Nog meer dan vroeger liet hij zijn grote dankbaarheid zien voor alles wat men voor hem

deed. Dit jaar zal hij het Kerstfeest vieren met zijn echtgenote in Gods heerlijkheid. Hierop vertrouwen wij, want wij geloven in het eeuwig leven.

Wij zijn allen kleine en zwakke mensen; uit eigen ervaring kennen wij de onvolmaaktheid van ons mensen. Daarom bidden wij voor onze dierbare:

Heer, vergeef hem alle fouten en neem hem op in Uw Vaderhuis.

Namens de familie hartelijk dank voor uw medeleven.

+

De zeswekdienst zal gehouden worden op zondag 30 januari 1983 in de parochiekerk van de H.H. Martelaren van Gorcum Sittarderweg om 9.30 uur.

Begr. Ond. Jan van Hasselt,
Spoorsingel 4, Heerlen - Tel. 045-724808