



Gedenken wij in onze gebeden

**Albert Joseph Hubert**

**Händeler**

weduwnaar van

**Hilde Catharina Schillings**

Hij werd geboren op 6 juli 1924 te Rimborg  
en overleed op 7 september 2001, in het  
Atriumziekenhuis te Heerlen.

Wij danken U voor Uw blikken van mede-  
leven ons betoond bij het overlijden en de  
uitvaart van pap.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

De zeswekdienst zal gehouden worden op  
zondag 21 oktober a.s. om 11.00 uur in de  
parochiekerk van de H. Joannes de Doper -  
H. Pastoor van Ars te Eygelshoven.

*Zoveel stemde mij dankbaar.  
Alleen al het feit, dat ik heb geleefd.  
Ooit kwam ik als mens voor de dag  
- is het geen wonder?*

*Ik had er ook niet kunnen zijn.  
En dan mijn vrienden, vriendinnen.  
Vrienden, vriendinnen,  
die ik niet maakte, maar kreeg.*

*Vriendschap, echte vriendschap,  
is altijd een geschenk.  
Zoals ook de warme genegenheid,  
de liefde,  
waarin ik mij mocht verheugen,  
een geschenk is.  
Iets om dankbaar voor te zijn.*