

„Zalig de doden die in de Heer sterven.
Laat hen uitrusten van hun moeiten
want hun daden vergezellen hen.”



Ter gedachtenis aan

Johannes Hubertus Habets

Geboren te Rimburch op 11 december 1913,
verliet hij ons onverwachts, voorzien van het
H. Sacrament der zieken, op 29 november
1987 in Rimburch.

Op 3 december 1987, hebben we afscheid ge-
nomen van Hub in een plechtige Eucharistie-
viering, waarna de crematie plaatsvond te
Heerlen.

Iedereen in Rimburch kende d'r Hub.
Altijd was hij erbij.
Alles in Rimburch had zijn belangstelling.
Veertig jaren werkte hij op de mijn, waaraan
hij zijn zwakke longen overhield.
De tuinen in Rimburch kende hij allemaal,
want hij hield van bloemen en planten.
Hub was een goede eerlijke vriend en met
zijn eenvoudige levenshumor sloeg hij zich
overal doorheen.
We zullen hem missen.

Heer, maak Hub, onttrokken aan het bederf
der sterfelijkheid, deelgenoot aan de
eeuwige verlossing!

Aan allen hartelijke dank voor uw mede-
leven.

+

De plechtige zeswekendienst zal plaats heb-
ben op 10 januari 1988 om 10.15 uur in de
parochiekerk van Rimburch.