



WEEST BEZONNEN  
EN WAAKZAAM

Ter herinnering aan

**Marieke Hubertina Francisca Theresia  
Haan**

echtgenote van

**Louis Marie Willem Ehrens**

Geboren te Sittard, 23 augustus 1938 en overleden in het R.K. Ziekenhuis aldaar, gesterkt door de H. Sacramenten, 5 augustus 1967.

---

Het heengaan van deze jonge echtgenote en moeder confronteert ons weer met de tragiek waaraan dit aardse bestaan onderworpen is.

Zij was jong, levenslustig, sportief en zij durfde het leven aan; naar menselijke maatstaven was het leven voor haar nog maar pas begonnen.

Een verraderlijke ziekte haalde een streep door alle verwachtingen voor de toekomst en sloopte in korte tijd haar jonge leven.

„Zij die geloven zijn echter niet als degenen die zonder hoop leven. Als wij immers geloven dat Jezus is gestorven en weer verzen, evenzo zal God ook degenen, die in Jezus zijn ontslapen met Hem doen wederkomen”. 1 Then.

„Wie in Mij gelooft, zal leven al is hij ook gestorven en al wie leeft en gelooft in Mij, zal niet sterven in eeuwigheid”. Joh. XI.

Bidden wij God, wiens wegen vaak niet na te gaan zijn, dat Hij haar opneemt in Zijn rijk van eeuwig leven, van eeuwige vrede, van Zijn vreugde, die geen einde meer kent.