



Ter dankbare herinnering aan

SJEF DE GROOT

echtgenoot van Rieta

Geboren te Heerlen op 13 september 1916 en overleden in het de Weverziekenhuis te Heerlen op 30 oktober 1979. Begraven te Voerendaal op 3 november d.o.v.

Als ik deze tekst ga schrijven, is het of ik de stem van Sjef hoor zeggen: schrijf een eerlijk bidprentje; maak het niet mooier dan het was. Die wens is niet moeilijk te vervullen, omdat het goed genoeg geweest is, zoals het was. Zijn naam was ‚Groot‘. Die naam stond geschreven in de palm van Gods hand. Die naam ook heeft Sjef waar gemaakt, omdat hij zijn groot idealisme beleed en beleefde, trouw aan de uitspraak die hem typeerde, door „mens te zijn in dienende bereidheid“. Deze eigen verwoording van zijn ideaal herinnert aan de evangelietekst over de ware grootheid: Wie onder u ‚groot‘ wil worden, moet dienaar van allen willen zijn (Mc. X, 43). En daar komt het in een mensenleven op aan.

Van dit ideaal was hij een wegbereider: als verzetsman, als de inspirerende commandant van de Stoottroepen en als organisatieman van vele Limburgse mensen. Wat de engel eens

gezegd heeft van de voorloper van ons aller Heer, dat zal hij, dunkt mij, van Sjef kunnen zeggen: hij zal ‚groot‘ blijven in de ogen van de Heer (Luc. I, 15).

Twee weken vóór zijn dood leidde Sjef voor het laatst de dodenherdenking van de gesneuvelde Stoottroepers in Leeuwen. Ernstig ziek, herkenbaar voor de vele aanwezigen, leek hij daar zijn eigen dood aan te kondigen. Hij is niet gevallen op het veld van eer. Wel is op het erekerkhof van zijn mannen zijn eigen doodstrijd begonnen.

Bidden wij, dat de Heer tot hem zeggen zal: reik Mij jouw hand en leef in Mijn vrede, voor eeuwig.

Aalmoezenier L.A.M. Goossens.

Onze hartelijke dank voor uw medeleven.

M. de Groot - Würstijzen,
Rolf en Nelly.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 8 december 1979 om 10.00 uur, in de St. Laurentiuskerk te Voerendaal.