



Een licht tot verlichting
der heidenen en de glorie
van Israël, uw volk.

LUC. 2, 32



Gedenkt in Uw gebed

Peter Joseph Groenenschild

echtgenoot van

Anna Margaretha Jeurissen

geboren 12 nov. 1898 te Ubach over Worms en overleed 24 nov. 1973 in het Ziekenhuis te Brunssum, voorzien van het Sakrament der zieken.

Begraven 28 nov. d.o.v. te Waubach.

*

Heer God

degene die ons dierbaar was, hebt Gij ons ontnomen

de echtgenoot die goed was voor zijn vrouw

de vader die zo zorgde voor zijn kinderen hij die 49 jaren met zijn gezin verbonden was

en ofschoon wij dankbaar moesten zijn, voor het vele dat hij voor ons betekende, zijn wij toch bedroefd.

Nooit zullen wij vergeten zijn degelijkheid, zijn groot geloof en godsdienstzin altijd zullen wij ons herinneren zijn accuratesse, zijn warme belangstelling en zijn volkomen inzet voor het gezin en gemeenschapsleven

hetgeen hij als taak op zich nam volvoerde hij steeds met grote verantwoordelijkheid.

God, geef ons - in gedachtenis aan al dat goede - toch de kracht om over de droefheid heen te komen, om met zijn geloof als voorbeeld - toch verder te leven

en wilt hem - die een trouwe dienaar was - opnemen in Uw geluk.

Heer, geef hem de eeuwige vrede.

De familie Groenenschild-Jeurissen dankt allen hartelijk voor het medeleven betoond tijdens de ziekte, bij het overlijden en de begrafenis.

+

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden zaterdag 5 januari a.s. om 9.00 uur in de kerk van de H. Jozef te Waubach.