



Jezus † Maria † Jozef † Landricus

Bid voor de ziel van zaliger

**René Hubert GRIENS**

echtgenoot van

**Julie GELEKERKEN**

Gouden Jubilaris-lid van de St. Vincentius-Vereniging

Lid van de St. Ambrosius--Broederschap

De dierbare overledene werd geboren te Echt 12 September 1875 en overleed aldaar, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, 30 Maart 1955.

Met een groot hart, vol liefde, geduld en goedheid, is hij door het leven gegaan. Hij bouwde zijn leven, zijn gezin en zijn werk op de ware beginselen van een diep geloof en de vreze des Heren.

Sterk in zijn levenswandel, bleef hij dezelfde kracht tonen in het zware lijden, dat hem overkwam als een beproeving in de laatste maanden van zijn verblijf hier op aarde. God beproefde hem in het lichaam zoals weinig mensen beproefd zullen worden. Hij toonde steeds een wonderbaar geduld, geen klacht kwam over zijn lippen, met vertrouwen zag hij op naar het kruis van Christus en aanvaardde het offer van zijn leven.

„Zalig de doden, die in de Heer sterven, laat hen rusten van de arbeid, want hun werken volgen hen”. —

„Een grote gerustheid voor het aanschijn van God zal de aalmoes zijn” (Tob. IV, 12). Zalig de barmhartigen : 50 Jaar lang was hij een toevlucht voor de armen, een helper in de nood, een vertrooster van de bedrukten. Voorwaar Ik zeg U, wat gij aan de geringsten van mijne broeders gedaan hebt, dat hebt gij Mij gedaan. (Matt. 25. 40).

Mijn dierbare echtgenote en kinderen, laten wij God bedanken voor de vele jaren, die wij samen hebben doorgebracht in eensgezindheid, liefde en geluk. Beweet mij niet, want eenmaal zullen wij ons wederzien bij de Heer.

Beste Vincentianen, blijft mij gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.