



Hij is u voorgegaan, Zijn Kruis
dragende, en Hij is voor u aan
het Kruis gestorven.

(Navolging van Christus).

Jezus, Maria, Joseph, Barbara.

Wij hebben hier geen blijvende woonplaats maar zoeken de toekomstige . (Hebr. 13—14).

Bid voor de ziel van zaliger

Gerardus Gommans

echtgenoot van

Maria Sophia FONKE

die geboren 13 Mei 1893 te Helden, na een kortstondig lijden voorzien van de H.H. Sacramenten zacht en kalm in den Heer overleed in 't St. Joseph-Ziekenhuis te Heerlen 4 Sept. 1931.

Waarom was mijne kwaal zonder hoop en zonder genezing? Omdat Gij o Heer gehandeld hebt volgens Uwen Goddelijken wil. Jer. XV.

Opgevoed in de vreeze des Heeren heeft hij zijne levensdagen doorgebracht God voor oogen houdend en wandelend in de geboden des Heeren. Helaas in Zijn onnaspeurlijke Voorzienigheid nam God hem weg, plotseling hem ontrukkend aan allen, die hem dierbaar waren, in de volle kracht zijns levens.

Maar wie den Heer vreest, hem zal het welgaan in zijn laatste stonde.

Gelijk het den Heer behaagde zoo is het geschied.

Mijne dierbare echtgenoote, wees moedig en sterk en draag dit kruis met volle onderwerping aan Gods H.Wil. Want die zaaien in droefheid, zullen maaien in vreugde!

Bedenken wij bij dit scheiden, dat na dit leven een ander, beter leven volgt en na de bittere scheiding een wederzien voor eeuwig in den hemel.

Intusschen laten wij zijne ziel in onze gebeden indachtig zijn.

H. Benden, Hoofdstr. 108 Schaesberg.