



BLIJF
LIEFDEVOL
VOOR ELKAAR

Bewaar met ons een dankbare herinnering aan onze dierbare Confrater

Pater MICHEL MARIA HUBERTUS GOLTSTEIN

Montfortaan

oud-provinciaal overste, oud-generaal assistent.

Hij werd geboren te Limbricht, 17 december 1902 en overleed 20 september 1975 in het St. Joseph ziekenhuis te Kerkrade, volledig overgegeven aan Gods H. Wil, en gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Hij werd begraven te Schimmert, 25 september 1975, na een plechtige concelebratie voor zijn zielerust.

Na zijn humaniora studie in Schimmert, van 1916-1922 ging hij naar Meerssen voor het noviciaat. Daar trad hij 15 augustus 1923 in onze Congregatie, en op 14 juni 1930 ontving hij de H. Priesterwijding.

Het allergrootste deel van zijn priesterleven heeft Pater Goltstein intern voor zijn congregatie gewerkt, op zeer belangrijke posten. Van 1930-1947 was hij leraar aan de Montfortaanse kleinseminaries te Schimmert en Rotselaar. Van 1947-1956 was hij overste in Schimmert en lid van het provinciaal bestuur. Van 1956-1958 was hij provinciaal-econoom. In 1958 werd hij geroepen om als provinciaal overste leiding te geven aan de confraters in Nederland, België en in onze talrijke missies. In 1964 werd hij gekozen als assistent van de generale overste in Rome en als econoom van de gehele congregatie. Tot 1969 heeft hij deze verantwoordelijke en moeilijke taak vervuld. In deze functies was hij de gro-

te medewerker en steun van Pater generaal C. Heiligers. Altijd is de wederzijdse vriendschap en hoogachting van deze 2 bestuurders voor elkaar gebleven. Ze zijn op dezelfde dag door de Heer tot zich geroepen. Toen hij in 1969 naar Nederland terugkeerde kreeg Pater Goltstein eindelijk de gelegenheid om te gaan werken in de directe zielzorg, in het bejaardencentrum Heereveld te Waubach.

Ieder die met Pater Goltstein in contact kwam werd getroffen door zijn warme persoonlijke belangstelling en zijn hartelijke omgang. Hij had een grote liefde voor zijn Congregatie, de priesteropleiding ging hem bijzonder ter harte. Met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid heeft hij zijn zware taak als provinciaal overste en als econoom van de congregatie vervuld. Steeds wist hij zijn confraters te bezielen voor hun taak als kloosterling, priester en missionaris. Als zielzorger in het bejaardencentrum toonde hij een zorgzame en warme belangstelling voor allen met wie hij in contact kwam. In zijn laatste ziekte heeft hij ons gesticht door zijn groot geloof en blijde overgave aan Gods H. Wil, en door zijn ontroerende dankbaarheid voor een kort bezoek en een kleine attentie.

Moge de Heer Zijn trouwe priester nu de eeuwige rust en vrede schenken. Wij zullen hem in dankbaarheid blijven gedenken.

Ik behoor U geheel toe, en al wat ik heb draag ik U op, o mijn beminnelijke Jezus, door Maria, Uw allerheiligste Moeder.

H. Montfort, bid voor hem.