



De Hemel is het Vaderland.

JESUS! † MARIA! † JOSEPH! † PANCRATIUS!

»Zoo gij mij 's morgens vroeg komt zoeken,
zal ik er niet meer zijn.» (Job VII, 21.)

Bid voor de ziel van zaliger

den achtbaren JONKMAN

Jan Joseph Görtz,

geboren te HEERLEN den 24 Juli 1856
en aldaar overleden, tengevolge van
een ongelukkigen val, voorzien met
de HH. Sacramenten der Ster-
venden, den 1 Juli 1893, om 3
uur des morgens.

Zijne ziel was aangenaam aan God, en daarom
heeft hij zich gehaast, haar tot zich te roepen,
(Sap. V, 8, 13) want de zielen der rechtvaardigen
zijn in Gods hand; slechts in de oogen der
dwazen schijnen zij te sterven. — Zij zullen
blinken in eeuwigheid.“ (Wijsh. 12, 13.)

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is 't
geschied; de naam des Heeren zij gezegend!
(Job I, 21.)

Troost U dan, dierbare Ouders, lieve Broeder
en Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, want,
al is de dood bitter, „de Heer is goed, en al wat
Hij deed, is welgedaan.“ (M. Hieron.) Helpt mij
door Uwe gebeden bij God. (Rom. XV, 3.)

Mijn Jesus, barmhartigheid! (100 dagen afluat.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

(300 dagen afluat.)