



Ter herinnering aan

BAS DE GOEDE

* 19-9-1959 † 25-1-1981

"Wanneer je afscheid neemt van je vriend, treur dan niet, want wat je het diepst in hem bemint, kan klaarder voor je zijn bij zijn afwezigheid".

Bas wij kennen jou als onze Bas, waar we trots op zijn.

In jouw hart was plaats voor iedereen. Welhaast te goed voor deze wereld, een wereld die veel te klein voor jou was.

Al jouw ambities, je sterke wil, jouw kennis en gaven pasten er niet in.

Daarmee laat je ons nu alleen met vele plannen onafgemaakt.

Je leven was te kort maar niet zonder zin want het was waardevol om jou te kennen.

Wij weten wat je nog allemaal van plan was.

Wij weten dat wat je wilde ook zou gebeuren.

Wij weten niet waar je nu bent, maar we hopen dat je daar bent waar het groot en mooi genoeg is voor jou. Want dat verdien je.
