

STABAT
JUXTA
CRUCEM
JESU
MATER
EJUS
Joa.XIX.25





Ter liefde van

JESUS † MARIA † JOSEPH † MOEDER ANNA

wordt in Uw gebed en H. Misoffer aanbevolen
de ziel van zaliger

LUDOVICUS HUBERTUS GEUSKENS,

in leven weduwnaar van

HENRIËTTE MARIA IDA EYCK,

en eerder van

ANNA BARBERA PETERS.

Geboren te Houthem - St. Gerlach de 12 December 1862, overleed hij zacht en kalm te Heerlen de 26 November 1942, na meermalen gesterkt te zijn door de Genademiddelen der H. Kerk.

De dierbare overledene was lid der Derde Orde van St. Franciscus, van de aartsbroederschap d. H. Familie, Oud-Voorzitter en lid van de Bijzondere Raad der St. Vincentiusvereniging en tot zijn zestigste levensjaar Hoofd der school te Rimbürg.

Die velen onderricht hebben op de wegen der gerechtigheid, zullen schitteren als sterren in eeuwigheid.
(Daniel 12.)

Velen zullen de gedachtenis van dezen edelen man, vromen leermeester, trouwen vriend en vader in dankbare herinnering bewaren. Zijn leven toch was werkzaam en vruchtbaar gedurende de jaren, dat de overledene zich wijdde aan het onderwijs, vol ijverige bezorgdheid en gemeenschapszin in de jaren, dat hij, in ruste, zich nog toeleegde op werken van christelijke charitas.

Daarom behoefde hij de dood niet te vrezen, waarop hij zich geheel zijn leven en bijzonder in zijne dagen van ouderdom en ziekte zo goed had voorbereid.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, laten we God danken voor het leven, dat Hij zo rijkelijk zegende en mocht er iets aan ontbroken hebben, bidt dan voor mijne zielerust, vooral gij mijne dochter in de Missie, opdat we met moeder z.g. verenigd in de Hemel, dat eeuwige danklied mogen zingen.

Goddelijk Hart van Jesus. wees mijn liefde. (300 d.afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d.afl.)