



Ter herinnering aan

André Geuskens

Hij werd geboren op 10 juli 1935 te Ubach over Worms en overleed op
16 april 2003 in woonvorm de Streep te Landgraaf.
Na de uitvaartdienst op 19 april in de St. Josephkerk te Waubach vond de
crematie plaats in het crematorium te Heerlen.

De familie en woonvorm de Streep danken u voor uw medeleven en
aanwezigheid bij de uitvaart.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 25 mei om 11.15 uur in
de parochiekerk H. Joseph te Waubach.

André is geboren vlak voor de oorlog. Dat was jammer voor hem. Hij had anders een betere start kunnen maken. Als kind is hij vaak ziek geweest, tot grote zorg van zijn ouders. Hij heeft op zijn eigen manier invulling gegeven aan zijn leven. Dat ging op een heel aparte manier. Een manier die respect afdwong bij zijn omgeving. Hij was sterk en krachtig, iets wat goed uitkwam bij het werk dat hij deed. Veel mensen herinneren zich hem voorovergebogen werkend met een straatbezem ergens in de gemeente Waubach. Op zijn manier was hij een markant figuur. Maakte gemakkelijk vrienden, was joviaal en altijd te vinden voor een grapje. Zijn lach was aanstekelijk, zijn opmerkingen heel vaak raak. Hij genoot van elke dag. Thuis in de Ruitenstraat op een plek zittend van waar hij de omgeving goed in de gaten kon houden, daarbij een muzikje van "doe onge", een kopje koffie en een sigaret. Dat was écht André. Hij had "alles im griff" en was in zijn element.

Zijn dagelijkse werk in 't Brökske in Craubeek was iets wat hij trouw deed. De ritjes in de bus, zijn idee over zijn verlofkaart, het buurten in de omgeving, het hoorde er allemaal bij. André kan zich verheugen op alles wat er gebeurde en deed alles met plezier. Op vakantie gaan, jarig zijn, het grote feest toen hij 65 werd, werken op de kinderboerderij, zijn blijheid als er bezoek kwam en zijn trots als hij iets bijzonders had gedaan of er iets bijzonders was gebeurd. Met een kleine aanmoediging vertelde hij er hele verhalen over.

Toen hij ziek werd bleef hij toch vertrouwen houden in het leven. Zonder te klagen en vol hoop onderging hij de vermindering van zijn lichamelijke mogelijkheden. Zijn laatste woorden waren zelfs woorden van troost voor zijn zussen die verdrietig waren over zijn toestand.

Iedereen heeft tot het einde toe vol liefde en aandacht voor André gezorgd. Over zijn laatste uren in dit leven is gezegd dat het zo heeft moeten zijn. Vooral de liefde en harmonie tussen alle betrokkenen maakten deze uren tot een bijzondere ervaring.

*André, jong, doe iedereen in de hemel de groeten!
Zeg maar van iedereen in de Woonvorm en (zoals jij ons noemde) "de getrouwe".*